

Les Sabots, chapeau!

Ook deze club vaart wel door en met vrijwilligers  
En vrijwillig zijn is ook hier zeker niet vrijblijvend  
Daar hoeven ze hun koppie hier niet meer over te breken  
En daar heeft menige gastvereniging al van opgekeken

Les Sabots, een prima club  
Zonder veel gezeur of gedub  
Een boulodrome en kantine om van te dromen  
Wat een gezelligheid waardoor gasten altijd willen terugkomen

Piet is een paar keer stiekem wezen kijken  
Wat zouden die boulers nu weer bereiken  
En steeds zag hij weer blije gezichten  
Wanneer de barvrijwilligers hun taken verrichtten

Wat een sfeer en wat een leuk stel daar achter de bar uur na uur  
Lekkere soep en broodjes en spul uit de frituur  
En heel modern zo digitaal betalen  
Geen gedoe meer met bonnetjes en kleingeld uit laatjes halen

Was voor een aantal wel even wennen hoorde Piet  
De een vond het prima maar voor de ander werkte het eerst niet  
Maar het loopt nu goed voor bijna allen  
Zelfs voor het betalen van oliebollen en gehaktballen

Volgens de regeldames was het weer een topjaar  
Het liep op rolletjes zo met elkaar  
En ze hopen op herhaling van deze prestatie  
Daarom voor jullie allemaal een kleine traktatie

De groeten van Sint en Piet